

Nieuwsbrief november/december 2020



De laatste nieuwsbrief over het jaar 2020. Wat een bijzonder jaar was het wereldwijd. Voor ons was het een speciaal jaar vanwege de mooie samenwerking die er ontstond met Orhan Demir. Hoe een sponsorbijdrage op een VO school in Den Haag kan leiden tot de bouw van 3 lokalen, de plastering van de bestaande lokalen en de renovatie van de Masjid Imani moskee in Kanana. Daarnaast het bezoek van Mehtap Özkan aan Kenia waarna de watertoren gebouwd kon worden. Hoe hadden we daarna kunnen denken dat Covid 19 de wereld in zijn greep kreeg. Het budget voor 2020 had een geheel andere planning. Ook de support van sponsors was overweldigend.

Er zijn daarbij nieuwe sponsors en oude getrouwen. In de laatste groep zijn er ook mensen die ons verlaten, maar zij hebben hun steentje ruim bijgedragen in de afgelopen jaren. Deze bijdragen maakten het o.a. mogelijk, dat kansarmen jongeren een opleiding konden krijgen, dus een toekomst; er speeltoestellen en uniformen zijn aangeschaft, watertankjes konden worden gekocht en zoveel andere mooie dingen. De extra donaties zorgden ervoor dat de voedselpakketten en de Covid 19 equipmentmaterialen konden worden aangeschaft. (sanitizers, maskers, soap voor de Saini Academy en de Bilashaka)

Bedankt, bedankt allemaal. Asante Sana.

We gaan op naar het nieuwe jaar. Wij wensen jullie een gezond en inspirerend 2021.

Opening Schooljaar. 2020 gaat over naar 2021

De scholen gaan per 4 januari 2021 weer open na een sluiting van 9 maanden!! Alle kinderen kunnen weer naar school. Normaal gesproken zou dan het nieuwe schooljaar moeten aanvangen. Echter het tweede en derde semester van schooljaar 2020 wordt eerst afgemaakt. Dat betekent voor het schooljaar 2021 dat dit pas start in september 2021. Middels verkorte vakanties wordt versneld het schooljaar afgewerkt en zo ook het jaar erop. Dit betekent voor docenten en leerlingen de komende twee jaar nauwelijks vakanties.

Op de middelbare school hebben wij nog Sammy. Op de beroepsopleidingen zitten; Bahati, Rebecca, Maria, Faith, Eunice, Michael, Chedrack en Chize. Wij hebben via Samson nauw contact met deze leerlingen / studenten en hun families. Hij monitort en regelt o.a. de schoolbijdragen, bezoekt de scholen en maakt afspraken.

Dan zijn er nog onze leerkrachten zoals het team van de Saini die mede door de ouderbijdrage hun salaris kregen. Maar in deze pandemie kan de ouder de bijdrage niet betalen aangezien de meesten geen werk meer hebben! Vanuit Tunajenga geven wij de support dat noodzakelijk blijft om het onderwijs voor de kinderen te bevorderen.

Volg ons

Doelshop; shoppen online voor het Goede Doel

Instagram; bestaat sinds deze maand

Facebook; update op de pagina van Marijke Paap

Site; alle informatie is hier te vinden

Kerst voedselpakketten



In de vorige nieuwsbrief spraken wij de wens uit om aan al onze 20 gezinnen een Kerst voedselpakket te willen geven. En het is gelukt. Ook kon het pakket zelfs uitgebreid worden. De inhoud van het Kerstpakket: 2 liter zeep, 3 liter juice en 3 liter ananassap; 5 liter bakolie, 2 kg uien, 2 kg tomaten, 2 kg aardappels; 1 pak zout en 1 pak thee; 3 kg suiker, 4 kg vlees, 5 kg rijst, 6 kg bakmeel. Navraag bij de gezinnen gaf aan dat men graag vlees wilde. De stier werd gekocht en bij Samson thuis gestald. Echter op de dag van slachting liepen er koeien door het dorp en de stier ging erachter aan. Het kostte de hele dag om de stier te traceren. Het gaf vertraging in het uitdelen van de pakketten. Maar zelfs op Kerstavond werden de laatste pakketten nog uitgedeeld. Bij elkaar zijn het meer dan 150 mensen die we samen een onvergetelijke Kerst hebben kunnen geven. Belangrijk vinden wij het om via WhatsApp direct foto's en filmpjes te kunnen door sturen aan sponsoren.

Hartverwarmende reacties



Quotes:

Zonder het pakket had ik niet geweten, hoe ik mijn familie een kerstmaaltijd, zo niet überhaupt een maaltijd had kunnen geven.

Wat geweldig dat er speciale dingen in het pakket zitten, waar wij Kenianen zo van houden.

Vlees, dat hebben we al in geen maanden gehad. Het pakket was een geschenk uit de hemel; mijn vrouw en 2 meiden kwamen op bezoek. Wat een verrassing.

Bedankt voor het voedselpakket. Uit de grond van mijn hart; jullie hebben een hart van goud.

Ik ben er gewoon opgewonden van, door het pakket ontbreekt het ons aan niets.

We wisten echt niet hoe we Kerst moesten vieren.

Bouwactiviteiten; watertoren Saini Academy



Alles stond klaar om te gaan drillen. Hevige regenval zorgde ervoor dat het niet door kon gaan. De wegen overstroomden, de bruggen stortten in. Maar op andere plekken bij de scholen zorgden het weer voor goed gevulde watertanks. Om daar niet meer afhankelijk van te zijn, zeker bij grote droogte, is er nu bij de Saini Academy naar water geboord. Daarnaast wordt er een watertoren gebouwd met daarop een watertank van 10.000 liter. Er wordt elektriciteit aangelegd, zodat de nieuwe elektrische pomp water uit de waterput kan pompen in de 10.000 liter tank. De bedoeling is daarnaast, dat door de waterdruk ook water naar de toiletten en de keuken gaat stromen.

Bouwactiviteiten; 3 klaslokalen Saini Academy



De drie klaslokalen op de Saini zijn voorzien van het dak. Ramen en deuren zijn geplaatst.

De buitenkant krijgt blauwe voegen en aan de binnenkant krijgen de nieuwe lokalen de kleur; grade 2 licht paars, grade 3 goud, grade 4 oranje. De bestaande lokalen worden licht blauw, licht geel en licht groen geverfd. Afwasbare verf vanaf de helft van de muren. Dit op voordracht van het team. De lokalen krijgen naast de blackboards (de krijtborden) ook bulletinboards zodat er niet meer geplakt hoeft te worden op de muren.

De insteek is dat e.e.a. in januari af moet zijn. We zijn benieuwd.

Dat de Saini ook bezig is om de kinderen e.e.a. te leren over internet; merkten wij toen wij half november een videocall kregen van de leerlingen van grade 4, die in goed Engels vertelden wie zij waren en wat wij aan het doen waren. Ishara, de deputy gebruikte haar smartphone om dit onderwerp uit te leggen. Zo ver weg en zo dicht bij.

Bouwactiviteiten; Kanana Moskee



De Masjid Imani Moskee krijgt een zéér grote renovatie. De vloeren gaan eruit, de fundering wordt aangepakt. Het dak wordt vernieuwd. Er komt een nieuw plafond. Uitbreiding gebedsruimte voor de vrouwen. Nieuwe wasplaats. Geverfd en geplasterd waar nodig. En ook hier een nieuwe watertank. De toren ervoor staat al klaar. Er is geboord naar water en komt er een 10.000 liter tank.