

Nieuwsbrief Mei/Juni 2020

Velen ontvangen onze nieuwsbrieven en reisverslagen. Een reisverslag zal er in 2020 niet meer komen. Gezien de Covid-19 zullen wij Kenia dit jaar niet meer kunnen bezoeken. Zo jammer. Juist nu er zoveel activiteiten plaats vonden, wil je graag de mensen ontmoeten. Hoe is het met ze, wat gaat de toekomst voor hun brengen?

Laatste Nieuws



De nieuwsbrieven worden via Laposta verstuurd. Echter er is ook het laatste nieuws. Niet iedereen zal frequent onze site bezoeken waar wij het laatste nieuws plaatsen. Via whatsapp wordt het laatste nieuws nu ook verspreid.

De site heeft daarbij een verandering ondergaan. Op de frontpagina staan nu 4 blokken; Nieuwsbrief, Albino, Jongeren en het nieuwe blok heet Onderwijs. Het blok vrouwen is daarbij komen te vervallen. Het heeft ook met de verandering in ondersteuning te maken. Het accent komt nog meer op onderwijs te liggen. 30 vrouwen hebben de

afgelopen jaren een financiële bijdrage gekregen. De business hebben zij daardoor kunnen uitbreiden en heeft hun nieuwe mogelijkheden geboden.

Informatie wat er gebeurt, is ook terug te vinden op de Facebook pagina van Marijke Paap

Corona



Het laatste nieuws vermeldt al heel veel. Maar bij deze toch nog even op een rijtje.

Wij begonnen met het verspreiden van de voedselpakketten op initiatief van de Orhan Demir Foundation ter afsluiting van het Suikerfeest. Een traditie om bij het Suikerfeest iets goeds te doen voor de medemens. Dit initiatief heeft Tunajenga, door de hongersituatie die ontstond door de Corona crisis, verder uitgewerkt.

Wat hebben wij kunnen doen, dankzij de mooie bijdragen die wij mochten ontvangen ?

60 Voedselpakketten voor de families bij de Saini Academy

110 Voedselpakketten voor de families bij de Tunajenga Academy

75 Voedselpakketten voor de families bij de Kanana Moskee

270 Voedselpakketten bij de Bilashaka Primary School

15 Voedselpakketten voor de gezinnen die wij supporten en voor bekenden die wij in de loop der jaren hebben ontmoet.

Totaal **530** voedselpakketten, kosten **€ 15.280,75**. Er zit daarbij een verschil in waarde van een pakket.

Daarnaast is dit initiatief opgepakt door andere sponsors van stichtingen. Stg.Tunajenga en Stg.Tenda Pamoja hebben dit gecoördineerd en dit bracht een extra resultaat van **601** voedselpakketten, kosten € 15.050,00. In totaal **1131** pakketten. Totaal bedrag € 30.330,75. Een prachtig resultaat.

Reacties



Hartverwarmende reacties kwamen er binnen. *Bernard* stuurde een foto van de heerlijke maaltijd die hij had kunnen maken. Hij heeft nu de zorg ook voor zijn 3 broers en zussen. Hij gaf aan dat hij zo blij was en op deze manier kon overleven. *Mike* werd overdonderd door de inhoud van het voedsel pakket meldde hij. Met het pakket heeft hij 1 maand kunnen doen voor 8 personen. *Bakhari*, was zo blij dat er hulp werd geboden in deze zeer moeilijke tijd.

Catherine, de vrouw van *Michael* gaf aan dat het voedselpakket een grote verrassing was en dat het pakket kwam op het juiste moment. Ze wisten niet meer wat te doen om aan voedsel te komen.

Madaraka Day



Op 1 juni hebben wij al onze contacten in Kenia een bericht gestuurd omdat het Madaraka day was. Het is een nationale feestdag die elk jaar op 1 juni wordt gevierd. Het herdenkt de dag, dat in 1963 Kenia zelfbestuur kreeg nadat het een Engelse kolonie was geweest. Madaraka betekent; autoriteit, heersende macht.

De scholen. Het Onderwijs



Alle scholen; basis en middelbare scholen, opleidings instituten en universiteiten zijn nog steeds dicht. Berichten uit Kenia gaven aan, dat men niet weet of op 1 september de scholen weer open gaan. Het grootste probleem is het aantal kinderen in een groep. Zeker in het basisonderwijs. 75 leerlingen zijn géén uitzondering.

De leerkrachten op de privé scholen hebben door de sluiting geen inkomen, daar ouders per maand een bijdrage betalen. Zo ook op de Saini Academy; de leerkrachten krijgen nu betaald door onze stichting. Het terrein van de school wordt bewaakt door de watchman. Er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zoals bij het speelmateriaal.

Mercy



Met trots te melden, dat Mercy een prachtige baan heeft als verpleegster. Mercy een getalenteerde leerling gesponsord vanaf de Secondary school en daarna ook voor haar vervolg opleiding. Hartwerkend, gedreven. Geen ouders meer maar nu dan toch de baan sinds 1 juni 2020 bij de Mubhaka Dispensary te Msambweni. Op de route naar de projecten richting Lunga Lungu. Een baan krijgen in Kenia gaat anders dan in Nederland. Er vindt een advertentie plaats, daar kan op geschreven worden. Er wordt daarbij op een andere manier naar de kandidaat gekeken. Van invloed is b.v. de vertegenwoordiging van

een sub district, de stam waar toe je behoort, etc. De eerste 3 maanden ontvangt zij geen salaris. Waar leef je dan van vroegen wij ons af ? Bij wel bevinden krijgt zij per 1 september een goed betaalde baan en kan zij de 3 voorschotten die Stg.Tunajenga heeft gefinancierd volgens afspraak terug betalen.