

Reisverslag januari/februari 2020



Dit keer hadden wij een reis geboekt voor 3 weken. Naast het bezoeken van de projecten, wilden wij nl. ook wat meer tijd voor ons zelf. Maar wij werden positief verrast door de mededeling dat onze Turkse ondernemer Orhan, die belangstelling heeft voor de projecten, toch zou komen. Wij hebben in 6 dagen met hem en een andere zakenpartner Methap tal van projecten bezocht. Projecten uit het verleden, heden en wie weet voor in de toekomst. De ontmoetingen waren weer mooi, vooral die onverwachts waren.

Bezoek aan de Dzombo Area



Het bezoek aan de Dzombo Primary viel tegen. De headmaster was vervangen. Het gebied rond de school gaf een rommelige aanblik. Helaas gold dit ook voor de bieb. De biebleraar was al een tijdje afwezig vanwege ziekte. Jammer dat e.e.a. niet wordt opgepakt. Echter heel mooi was onze ontmoeting met Halima. Zij is een zeer getalenteerde leerling van deze school. Wij hadden een heel verrassingspakket (toilettas, sokken, schrift, potloden, etui, haarspelden, tandpasta, luchtje en zeep) van haar sponsor bij ons.

Halima is geboren met een kromming in haar voeten. Wij hebben nu geregeld, dat zij speciale schoenen krijgt.

Halima en haar familie



Halima is samen met haar zusje en 3 broers in de steek gelaten door haar ouders. Bij haar geboorte verliet haar vader het gezin. 2 jaar geleden ging ook haar moeder er van door. Zij wonen nu met elkaar bij oma Elizabeth in zeer arme omstandigheden. Met elkaar hebben wij voedsel gekocht. (meel, olie, suiker, rijst) Dit was een spontane actie. Ook hoorden wij dat de kinderen op de grond slapen. Onderweg zijn er 3 matrassen gekocht. Alles is door onze coördinator Samson Ndegwa naar de familie gebracht. Zij waren er ontzettend blij mee.

Ontmoeting met James.



Een prachtige toevallige ontmoeting met James, de Tuk Tuk driver. Hij hoorde aan ons gesprek, dat wij uit Nederland kwamen. Hij vertelde zijn levensverhaal. Te vondeling gelegd in Nairobi. Opgegroeid in een tehuis, gesponsord door een Nederlands echtpaar. Hij heeft ze in Rotterdam opgezocht en heeft 4 jaar in Crooswijk gewoond. Uiteraard was hij in het Feyenoord stadion geweest. Dus het lied moest gezongen worden. Jaja. Hij vertelde ook dat hij een ontsteking aan zijn teen had. Dankzij een bijdrage kon hij geholpen worden. Op Valentijnsdag kregen wij via Whatsapp een mooi bedankje.

Bezoek aan de Saini Academy



De Saini is de privé school die wij gestart zijn met 2 onderwijs mensen in het gebied van Kanana. Wij hebben deze reis, de school een aantal keren bezocht. En iedere keer was het een feestje. De ontvangst is allerhartelijkst. Zeker toen wij onze gasten meenamen. Taart, liedjes, dans en .. alle ouders aanwezig. Dit is erg belangrijk, want met elkaar moet je het doen. Heel blij zijn wij met de certificering, die de school heeft ontvangen vanuit de Keniaanse overheid. Ook is de school nu lid van de Private Schools Association. Dit alles n.a.v. een instorting van een van de vele privé scholen. Er zijn daarbij

kinderen omgekomen. Dit maakte dat de overheid de privé scholen aan een strenge controle heeft onderworpen. Ambtenaren hebben de school bezocht en aanbevelingen gedaan..



Er staat daarom nu een nieuw keukengebouw. Alleen de inrichting laat nog even op zich wachten. De kokkin is er erg blij mee. Ook zij heeft een cursus moeten volgen. De ouders van de leerlingen betalen per maand een bedrag van KSH 900 om de lunch te bekostigen. Het is een pracht project. Er staan nu 4 lokalen, 1 driedeurs toilet gebouw, 1 waterput, 1 glijbaan en 1 schommel. Andere tastbare cadeaus waren de 11 nieuwe bankjes, de drankjes en de koekjes en tot slot de nieuwe vlag. Om deze goed in top te zien, was er wind nodig en dat was nog wel een dingetje.



Er werken nu 7 teamleden. Deze teamleden staan geregistreerd; Zij hebben hun opleiding afgerond of zijn er mee bezig. Allemaal eisen waaraan moet worden voldaan. Nieuw teamlid is Faith Mangale. Zij zit al van haar Secondary School in het sponsorproject. Onlangs is zij overgeplaatst van de Dzombo Primary naar de Saini Academy. Zij woont samen met Maria op een kamer. Maria begeleidt haar op school en in haar nieuwe woonomgeving. Op dit moment telt de school 71 leerlingen en wordt het team uitgebreid. Het Keniaanse onderwijssysteem laat nl. ook specialisten in het

basisonderwijs zien zoals leerkracht Engels, Swahili, Rekenen etc.

De Saini heeft een aantrekkingskracht vanwege het onderwijsconcept, de ligging en de faciliteiten. Een groei geeft ook weer nieuwe uitdagingen, daar er lokalen bij moeten komen. De 3 bestaande lokalen zijn immers in tweeën gedeeld. De 22 leerlingen in PP1 en de 18 leerlingen in PP2 passen er niet meer in, de oudste kinderen krijgen nu les in het nieuwe keukengebouw.

Ook zagen wij graag dat het gebied een omheining krijgt. Het terrein is nu toegankelijk voor een ieder en moet beschermd worden tegen de dieren.

Verder gaat er binnenkort gestart worden met het dieper boren van de put om tot zuiver drinkwater te komen. Een watertoren, een waterpomp en een watertank horen daar dan bij.

Bezoek aan Michael en zijn gezin



Wij hebben Michael twee keer bezocht. De eerste keer was met onze gasten. Het bezoek geeft een kijkje in het leven van een gezin. Een gezin zonder inkomen, maar dankzij donatie moet de business van Catherine weer kunnen opstarten. Het geld verdient met haar business heeft zij moeten besteden aan de kosten voor het voortgezet onderwijs van haar zoon Sammy. Hij behaalde een prachtige score van 329 op de KCPE, een soort CITO. Helaas niet genoeg om voor sponsoring in aanmerking te komen. Toch is hij gestart op de Kaya Tiwi Secondary school en komt alleen in de vakanties thuis.

De kleding, de medicijnen en de schoenen werden met veel enthousiasme ontvangen en meteen gepast. De tweede keer waren er medewerkers van het Leopard Beach Hotel aanwezig. Ook zij hadden een inzameling gehouden en brachten eten met zich mee.

Bezoek aan de Tunajenga Academy



Met onze gasten Orhan en Methap hebben wij deze school bezocht. De auto kon de school moeilijk bereiken, omdat al de kinderen aankwamen lopen en al snel om de auto heen stonden. Naar het gebouw lopen was daarbij de veiligste oplossing. Door een haag van palmboombladeren werden wij ontvangen door de ouders. Het is altijd een zeer warm welkom op deze school. Ook de Tunajenga Academy worstelt met de faciliteiten. Een school, die maar blijft groeien, maar eigenlijk geen gebouwen heeft. De ouders hebben nu in overleg met de Head teacher Emmanuel,

3 ruimtes gehuurd. Wij zijn nu aan het kijken of het bestaande gebouw van 3 lokalen afgemaakt kan worden (plastering en een vloer). Daarnaast uitbreiding met 2 nieuwe lokalen, 1 toilet gebouw met 3 deuren en de realisatie van goten aan de lokalen, die het water opvangen voor de watertank. Dit alles nodig om de licentie te krijgen om verder te mogen gaan als school.

De Head teacher gaf in het kort een verslag over het ontstaan van de school en hoe hard ouders en team werken om een goede school neer te zetten. Speeches waren er van een van de leerlingen en 1 ouder. De heerlijke taart ontbrak ook niet, net zoals de omslagdoeken en de dansen met elkaar. Een uitdaging is ook de opleiding van het team. Zij hebben een korte workshop lesgeven in het onderwijs gehad. De certificaten en diploma's hebben zij nog niet. Toch is het de school die, zoals eerder in verslagen aangegeven, het best Engels spreekt.

Bezoek aan Bakhari en zijn gezin.



De vorige keer was zijn moeder bij ons bezoek ernstig ziek. Helaas is zij overleden. Hij liet ons zien, waar zijn moeder lag begraven. Het dorp heeft een speciale plaats voor haar overledenen. Dankzij sponsoring kon hij de begrafenis regelen. De traditie van zijn stam geeft aan, dat de kamer van haar 6 maanden dicht blijft. Daarna komen haar broers en zussen om te kijken of zij spulletjes kunnen gebruiken. Helaas maakt hij nu weer een drama mee, omdat zijn dochter Mwanaisha ziek is en in onderzoek moet. De

kosten voor de medicijnen kan hij niet betalen. Hij geeft aan, dat het leven steeds ingewikkelder wordt. Het ene probleem is nog niet opgelost of het volgende doemt alweer op. Met Bakhari zijn wij ook op bezoek geweest bij de school van zijn zoon en op de plek waar zijn geboorte huis staat. Mwamtenda Village.

Bezoek aan de Bilashaka Primary



Het bezoek aan de Bilashaka was gepland en uitgesteld. Dan weten wij eigenlijk meteen al, dat Ali Kassim gaat bellen. Vol trots wil hij nl. altijd van alles vertellen over zijn school en de plannen. Er is ook intensief whatsapp contact en als hij het niet begrijpt, belt hij meteen op. De school heeft een prachtige KCPE score behaald. 35 leerlingen met elkaar behaalden een score van 285. De beste jongen scoorde 390. Hij is nu gesponsord door de regering. Ali overhandigde ons ook een paper, een soort jaarplan. Tevens raakten wij in gesprek over de ECDE afdeling nu geleid door Christine, de Albino. De ECDE afdeling in geheel Kenia opereert nu zelfstandig. Op veel scholen geeft dit een nieuwe uitdaging.

Bezoek aan Kenya Kesho



De Primary school voor meisjes, gebouwd in 8 maanden tijd door Peter en Sandra Ruysenaars. Een school met een eigen onderwijs concept. Met veel aandacht voor zang, dans en creatieve vakken. De ouders betalen een kleine bijdrage per maand of zij helpen mee om schoon te maken of de tuin te doen. Er worden ook meisjes gesponsord voor een bedrag van € 250,00 per jaar. Ook wij hebben een meisje; Raha Kuroga. Methap en Orhan zijn nu gestart met ieder 2 meisjes. Veel hangt af van donaties. De school heeft ruime lokalen, een prachtige binnenplaats, een eetruimte met keuken. En.. een

waterplaats. De handen moeten daar gewassen worden en op de grond is een waterbank met een middel om de voeten te ontsmetten en bilharzia (wormziekte) te voorkomen.

De gesprekken met Samson en James.



Al de bezoeken bij de scholen zijn niet mogelijk zonder Samson Ndegwa, de coördinator van Tenda Pamoja. Hij informeert de onderwijs instanties dat wij er aan komen. . James Mshenga ontmoeten wij minder tijdens de reis. Hij is nl. werkzaam in Malindi en is Head teacher op de Malindi Airport school. Verassend zijn altijd zijn onderwijs ideeën. Hij is een van de belangrijkste initiatief nemers van het Local Fund. Iedere maand betalen de jongeren die gesponsord zijn een bedrag. Dit is een Keniaans initiatief om met elkaar geld te generen, zodat het Fund zelf ook kan sponsoren. James geeft daarbij o.a. het volgende aan; De echte gelegenheid voor succes ligt in de persoon en niet in de baan. Geef de wereld het beste dat je hebt en het beste zal naar je toe komen.

De ontmoetingen, die onverwachts zijn.

- In het hotel hebben wij leuke ontmoetingen gehad met o.a. James en Allison uit Noord Ierland. 2 mensen die veel van de wereld hadden gezien. Het waren interessante gesprekken iedere namiddag.
- Een andere ontmoeting was die met Jim en Wendy die jaren lang in Afrika hadden gewoond, maar toch weer terug keerden in Engeland. Maar in hun vrije tijd trekken zij altijd naar Afrika.
- De ontmoeting met de Head teacher van een school in het hotel. Elke ochtend en avond zit hij daar met foto's van zijn school om toeristen te interesseren. Wij kennen Rumba eigenlijk al een tijdje. Nu hadden wij meer tijd voor een gesprek. Wandkaarten en krijt hebben wij gekocht. De mee gebrachte knuffels vond hij een pracht cadeau voor de kleintjes op zijn school.
- Het bezoek aan Mwamtenda Villa, waar wij tegen een kleinschalig schoolproject aanliepen. De ouders hadden 1 lokaal gebouwd, was het verhaal omdat er geen onderwijs in het gebied was. Bijzonder, omdat wij een ECDE centrum, de Mwamtenda Primary bij toeval ontdekten, op nog geen 500 meter van het lokaal. Het gebouw is daar neergezet door de minister van ECDE Mangale Ndegwa, omdat er geen onderwijs werd geboden in het gebied. Jammer dat het er in eerste instantie een teleurstelling was. Maar het gaf een mogelijk nieuw project om de Mwamtenda Primary te gaan ondersteunen.
- Bezoek thuis bij Peter en Sandra, waar wij genoten van een heerlijke lunch.
- De gesprekken met de medewerkers van het hotel, die worstelen om hun hoofd boven water te houden. De fooien, zijn daarbij zeer welkom. Neemt niet weg dat wij toch enkele mensen weer een lening hebben gegeven, zoals Sophia. Zij is een kleine Mpesa gestart.
- Toch gelukt; bezoek aan de Chirimani. Primary. De Head teacher achter een printer en tablets als pilot. Zorgen gaven de lage KCPE score. Het team was in overleg voor een oplossing.

Het was weer een enerverende reis. Ook voor onze gasten Methap en Orhan, die met veel waardering de projecten hebben bezocht. De wensen bij de scholen zullen mede door hun bijdrage gerealiseerd kunnen worden. Prachtig. Uiteraard zijn wij ook de andere sponsors dankbaar.