



Reisverslag januari/februari 2019

Dit keer vlogen wij met de Dream flyer van TUI en moesten wij kg's inkopen. Van tevoren hadden wij dit gedaan, maar met de 40 kg per persoon, verdeeld over 4 tassen kwamen wij niet uit. Op het laatst hebben wij kilo's erbij gekocht. Het was ook dit keer, heel veel wat er allemaal mee moest. Vooral de plastic boxen met duplo namen nogal wat plaatst en gewicht in. Gelukkig konden wij alles in de tassen krijgen wat wij deze keer mee wilden nemen; vlaggen, springtouw, kleurpotloden, wasco, knijpers, meters touw, kinder- en baby kleding, de voorbeeldplaten en de polo's van RKDEO badminton. De voetballen, die op de wensen lijst van de kinderen stonden, hebben wij in Kenia gekocht. Ook een pomp, leek ons wel handig. Het merendeel was eigenlijk voor de Malaika Mdogo Academy. Zij waren er enorm blij mee. Maar de kleding met lange mouwen voor de Albino's, de babykleding voor Marijke Mlongo en de kinderkleding voor de kinderen van Michael Sammy en Grace waren ook een succes.

Malaika Mdogo



Wij hebben de school verschillende keren bezocht. Uiteraard wordt er gestart met het officiële bezoek.

Verbazingwekkend was het om te zien, dat het derde lokaal klaar was. De buitenkant was eveneens aangepakt en het gebouw had een mooie uitstraling. De stenen zijn daarbij vlakker gemaakt en de tussen ruimtes hebben een verfje

gekregen. Dit laatste gebeurt met een tandenborstel, een heidens karwei. De 10 bankjes voor de oudere leerlingen waren gereed. De plastic stoeltjes en tafeltjes voor de jongere kinderen waren er. De stoelen voor de volwassenen. De leerboeken voor iedere leerling. De keuken was ook in gebruik, er was een apart gebouwtje voor gemaakt met een heuse kokkin. Deze heeft daarvoor wel een opleiding nodig. De vlaggenmasten waren subliem, ijzeren palen op een mooi plateau.

Klaar om de vlaggen van Kenia en de Malaika Mdogo erin te hangen. Het hijsen van de vlaggen gebeurt op maandag en vrijdag volgens de Engelse traditie. Er wordt voor getraind en in

militaire pas komt de groep van 8 leerlingen aangemarcheerd. Sneu was het dat de vlag mooi opgerold in top hing, maar niet uit wilde rollen. Het was even een dingetje.

Het Team

Het team heeft een nieuwe samenstelling Masha Nyanje, gesponsord vanuit De Waterwilg, door een ouder paar en later door Tunajenga voor zijn vervolgopleiding, is nu de Head teacher. Hij heeft zijn opleiding onlangs voltooid met een minor voor special Educational Needs.

Ishara Hamisi is nu de deputy. Zij is begonnen aan de opleiding ECDE diplom.

Mwanamisi een ervaren leerkracht heeft het team versterkt. Maria Peter werkt er nog steeds. 2 jonge leerkrachten meester Victor, gestart met zijn opleiding en madam Eunice gaat starten, zijn ook nieuwe leerkrachten.

Ontmoeting met ouders



Een bijzondere ontmoeting met een hoge opkomst. Er werd uiteengezet hoe de school tot stand was gekomen en wie er e.e.a. heeft gefinancierd nl. Stichting Tunajenga. Een aantal zaken werden er besproken zoals de bijdragen aan de school, het regelen van de lunch en de bijdrage van de vrouwengroep. De ouders ondersteunen de school en nemen bij vragen contact op of leggen deze neer bij de

chairlady. De vrouwengroep heeft inmiddels van de 6 termijnen er 5 terug betaald.

Albino's en de Tunajenga Academy



Eigenlijk wilden wij met het sponsoren van de Tunajenga Academy gaan afbouwen. Maar de Albino's verblijven op deze school en Rebecca en Bahati geven er les.

De ontvangst was zeer hartelijk en eigenlijk was het bezoek niet de bedoeling. Maar ja, de gehele school bevolking van 175 leerlingen en ouders onder een boom. Ingestudeerde liedjes, toespraken voorbereid. Wat doe je dan ? Blijven

zitten en alles op je af laten komen en.... Een toezegging gedaan van € 500,00 voor 3 nieuwe deuren en 9 nieuwe ramen. De school is gebouwd op initiatief van de Head teacher Emmanuel, maar een financieel plan ontbreekt daarbij.

De Albino's Mwanamisi en Dzame doen het goed. Hun Engels gaat met sprongen vooruit.

Bahati en Rebecca zijn gedreven om vooral de liedjes en dansjes in te studeren. Maar voor de toekomst zien zij samen toch meer in het opzetten van een salon om de Keniaanse vrouwen van hair extensions te voorzien. Een sterk opkomende markt.

Gezin Hamisi



Hamisi, zijn vrouw Veronica en zijn dochter Marijke. Deze hebben wij niet bij de school ontmoet, maar wel later bij de Forest Lodge in Ukunda. Hamisi woont daar met zijn gezin. De afstand van daar naar zijn home area is lang. Geld ontbrak om vervoer te regelen en zo kan het ook. Hamisi kreeg daarbij babykleertjes, schoentjes, drinkbekers en zeep. De Albino's gaven aan, dat zij vanuit de overheid of andere instanties geen medische ondersteuning steun meer kregen, zoals medicijnen en zonnebrand. Tunajenga gaat in overleg met de coördinator Samson Ndegwa wat er geregeld kan worden. De schoolopleidingen en de maandelijkse bijdragen worden daarbij al gefinancierd.

Makena day



De groep telt 23 leden, 20 waren daarbij aanwezig. Met reden hadden de drie zich afgemeld. En...allemaal keurig op tijd. Het blijft bijzonder elkaar 2 keer per jaar te ontmoeten. Ook bijzonder te zien hoe de meiden zich ontwikkelen. Van meisje tot vrouw, moeder met betaalde banen. Zij vinden de meetings erg belangrijk. De reiskosten worden betaald. En bij de Forest Lodge worden zij eigenlijk ook vertroeteld;

koffie met iets lekkers en de lunch. Mister Zakaria Mwamzandi was net zoals de vorige keer de gast. Hij gaf daarbij aan, dat de Makena groep een sterke vrouwengroep is. Zijn invloed en mening telt; Kanyiva Mailu heeft dankzij hem een andere baan. Zij is nu field ECDE officer. Een baan gericht op het reilen en zeilen binnen de ECDE met een hoger salaris. Asia Abdullah heeft nu eindelijk een betaalde baan bij de dispensary van de Mwangulu.

Andere ontmoetingen

Scholenbezoek



Bij de Ganda, waar een project wordt uitgezet om 1 lokaal in te richten als bibliotheek. Het idee is besproken en terugkoppeling onlangs gaf aan, dat men achter dit project staat. De community draagt bij en RKBS De Waterwilg. Bij de Dzombo, waar wij de boeken konden bezorgen, die al een half jaar geleden waren besteld. Prachtig om te zien dat de bieb daar nog steeds tip top in orde is en goed draait. Bij

de Bilashaka Primary; de school scoort binnen Tenda Pamoja als hoogste met een KCPE score van ruim 288! Bij het vorige bezoek is het opzetten van een bibliotheek besproken volgens model zoals op de Dzombo. Het klaslokaal is door de enorme boekenkast in tweeën gesplitst,

zodat niet het gehele lokaal meer een opslagruimte is. Het overtrof echter onze verwachtingen. Een mooie boekenkast in zee blauw geverfd. Kleurrijke gordijnen. 15 schoolbankjes. Een halve kast met boeken. Prachtige gesorteerd op niveau en/of onderwerp. Duidelijke regels en een top library teacher. In een schrift houdt hij keurig bij, wie er wat leent. Er kan nl. in de bieb door een groep worden gelezen tijdens de library lessen en het boek kan mee genomen worden naar de klas.

Voor de kleintjes is er een verrijdbare kast die naar de lokalen kan worden gerold.



Ontmoeting met 3 jongens (2 van hen zitten in het Jongeren traject van Tunajenga), onlangs afgestudeerd op de Secondary school en bezig om te kijken naar hun vervolg opleiding.

Hassan Mwalago scoorde daarbij dankzij inzet en gedrevenheid, een zeer goede score. C+ Mogelijkheid om

een goede vervolgopleiding te volgen.

Hinzano Chombo kan met zijn eindscore starten met een opleiding in de medische management branch. Het heeft lang geduurd eer wij met hun een ontmoeting hadden. De jonge mannen gaan zich nu ook sterk maken om een Busara dag te organiseren met elkaar.

Met Michael, zijn vrouw Catherine en de kinderen Sammy en Grace.

Zij is gestart met haar business; verkoop van bijzondere kledinglappen, geschikt om jurken te maken voor speciale gelegenheden. De business loopt goed en dat geeft weer perspectieven voor het gezin.

En de **toevallige ontmoetingen** onderweg, op het strand in het hotel, waar dan ook!!

De reis begon op 21 januari en verliep tot zondagavond 10 februari voorspoedig. Mooie ontmoetingen, goede bezoeken, al het meegenomen materiaal uitgedeeld.

Wij hadden daarbij nog 2 dagen te gaan.

Helaas vloog ons hotel op zondagavond 10 februari in brand, dankzij vuurwerk afgestoken bij een bruiloft. In 20 minuten tijd stonden er 6 van de 7 blokken on fire.

Het begon bij blok 1 en wij zaten in blok 2. De waardevolle spullen hebben wij mee kunnen nemen, heel veel ook niet. Onze kamer compleet uitgebrand. Maar wij zijn er nog. Geen ernstig gewonden of overleden gasten. Het merendeel van de gasten stond nl. op het strand bij de bruiloft. Voor het personeel van het hotel is het een drama. Veel mensen hebben nu geen baan meer of krijgen maar voor de helft uitbetaald. Zij hebben echter wel verplichtingen zoals b.v. het terug betalen van de leningen, die zij zijn aangegaan om de school fees van hun kinderen te betalen.

Wij zijn nog steeds in afwachting van de verzekering, maar spullen kunnen wij vervangen.

Ondanks deze nare, beangstigende ervaring kijken wij terug op een mooi bezoek en hebben wij alweer geboekt voor het najaar.

