

Stichting Tunajenga is actief in Kenia met projecten voor: **vrouwen, jongeren**, ondersteuning van een **Albino familie**, **onderwijs** (de Malaika Mdogo school en de Tunajenga Academy)

Nieuwsbrief september 2018



Bezoek september 2018

Bezoeken

a.s zaterdag 15 september vertrekken wij om 12.45 richting Kenia. Wij verblijven er 3 weken. Wij bezoeken uiteraard de scholen vanuit het sponsortraject van RKBS De Waterwilg te Nootdorp: de Ganda Primary en de Dzombo Primary.

De scholen die horen bij de stichting Tunajenga; De Malaika Mdogo ECDE school en de Tunajenga Academy.

Evenals de Kiruku en de Bilasahaka, die door de voormalige sponsors zijn ondergebracht bij Tunajenga en de Mwangulu Primary de school van onze voorzitter Wiep Vellinga.

Jongeren

Ook hopen wij de jongeren die gesponsord worden te ontmoeten zoals: Faith Mangale en Chizi Ngome. Beiden ronden in februari 2019 het eerste ECDE traject af en ontvangen dan hun certificaten. Chizi woont nu in het meisjeshuis van de Ganda Primary, de school waar zij zelf op heeft gezeten. Faith woont weer in haar home area bij de Dzombo, maar wil graag overgeplaatst worden naar de Ganda Primary school. Dit was bijna rond. Echter door ziekte van haar moeder, moet zij voor het gezin zorgen.

Makenadag

Deze vindt plaats in de Forrest Lodge op zaterdag 29 september.

Alle dames zijn uitgenodigd.

Wij proberen om 9.00 uur te starten, maar dat is echt een uitdaging.

Meestal zijn wij blij als tegen 12.00 uur een ieder er is.

Afgelopen keer was de minister of education ECDE mister Mangale uitgenodigd. Deze was wel op tijd, helaas moest hij vertrekken, daar de opkomst nog te gering was en dat is toch jammer.

De Makenadag ooit in het leven geroepen om elkaar te ontmoeten is een begrip geworden bij de dames. Er wordt thee geserveerd met iets lekkers, de lunch wordt geregeld en de ervaringen worden uitgewisseld.

onze projecten



ALBINO



JONGEREN



VROUWEN

Vanuit Tunajenga ontmoeten wij Bihati Mwero, Chizi Ngome, Faith Mangale, Grace Tsuma, Asia Abdullah, Mwanaidi Rashid, Kanyiva Mailu, Mercy Mangale, Miriam Karuga. Mwanaidi Kassim en Binthi Atuman bezoeken helaas de Makenadag niet meer. De ontmoeting vindt plaats op een zaterdag. Tussen de bedrijven door proberen wij ook Michael Jira, die in afwachting van de start van zijn opleiding, en Masha Nyanje die op de Menzamwenye Primary school werkt, te ontmoeten.

Ook zijn er nog jonge leerlingen zoals Grace Wangare en Sammy Mwathi die op de nieuwe Mekaela Primary verblijven. Deze ontmoeten wij bij hun thuis.

Wat nemen wij mee

- Duplo
- Pennen
- Kleding met lange mouwen
- Kleding voor Sammy en Grace
- babykleding
- Sport shirts van RKDEO badminton te Nootdorp
- Dekbedovertrekken
- Colberts voor James en Samson

Laatste nieuws

Albino's



Op 20 juni berichtte Hamisi Mwero dat Marijke Mlongo Hamisi was geboren, zijn dochter. Mlongo betekent zuster. Gelukkig gaat het met Marijke beter, maar zij heeft wel een paar weken na de geboorte in het ziekenhuis gelegen vanwege een infectie. Tunajenga heeft de medische kosten betaald en er heeft een second opinion plaats gevonden om de gezondheid beter in beeld te krijgen. Prachtige baby kleertjes, lakentjes, slabbetjes etc. nemen wij mee.

Malaika Mdogo



logo gekregen voor de school.



Voor het bezoek zijn de koekjes en drankjes geregeld. Deze worden gesponsord.

Op de Malaika Mdogo is ook een vrouwengroep gestart. In de groep zitten 10 vrouwen, de eerste terugbetaling is al gestort. De groep opereert dichtbij de kruising waar veel mensen komen. Het is een verzamelplek waar bussen en matatu's stoppen.

De groep gaat ook zorg dragen voor de omgeving van de school en er gaat een stuk land worden bewerkt. Tunajenga heeft gefaciliteerd door de waterpomp, de pijpen voor irrigatie en zaden te betalen.

De Malaika Mdogo is tot stand gekomen door een lening. Het is een project van Kenianen, voor Kenianen door Kenianen.

Tunajenga Academy



De Tunajenga Academy bouwt gestaag door aan de nieuwe lokalen. Het toenemende aantal leerlingen moet ook kunnen zitten. De materialen voor de bankjes liet even op zich wachten, daar er een kapverbod was ingesteld, uit de auto worden de bankjes ter plekke gemonteerd.

Eigenlijk is er nog veel meer nieuws.

Dagelijks komt er een update met foto's gebruikt in deze nieuwsbrief.

Bepakt en bezakt vertrekken wij met 4 tassen.

Voor het eerst voor een langere periode.

Naast de bezoeken zoals beschreven, willen wij vaker naar de Malaika Mdogo gaan. De ouders ontmoeten, de marktplekken bezoeken, kennis maken met hun leefomstandigheden.

Ook gaan wij naar Peter en Sandra in Shimoni.

In augustus ging bij hun project de eerste paal de grond in voor een meisjes Secondary school. Stichting Kesho Kenya.

En ongetwijfeld zullen er mooie niet geplande ontmoetingen op ons pad komen.

